



**Oewast?** We vonden het fijn dat u erbij was.

Oeist?

Ik probeerde iets kort te verzinnen  
Om nen toffen babbel te beginnen  
'Oeist' was 't kortste dat ik vond  
Een vraag voor heel de hele wereld rond

Oeist, en ik blijf mijn vraag herhalen  
En zo hoor ik steeds straffe verhalen  
Een smile en Oeist opent de deur  
En mijn dag staat weer stralend in kleur

Oeist?, comment ça va ?' vroeg ik heel kies  
Aan de madame van mijnheer markies  
'Tout va très bien' klo-onk het spontaan  
Maar toen was het met mijn Frans gedaan

Ik ging naar 't park om te wand'len  
En vroeg aan een dame lief: Oeist?  
Lachend zei ze: Wel dat gaat mijn beste  
Maar uw schoen heeft die drol niet gemist

Als 'k nog eens in het park ga wand'len  
Kijk ik heel bedachtzaam op de grond  
Mijn Oeist komt weliswaar wat later  
Maar mijn schoen blijft proper zonder strooo....

Oeist, vroeg ik aan vele mensen  
Oeist, de start van een gesprek  
Ik heb nog nooit iemand geweten  
Die zich hertegen heeft verzet!

Tekst: Emiel Huygaerts - Bewerkt door: Posthof Zingt!

Voor het totaalspektakel van het sociaalartistiek project  
[www.buurtverhalen.be](http://www.buurtverhalen.be) van Buurtcentrum Posthof op 9/12/ 06.

